



Vrijzinnige Kerk Odoorn

Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

ZONDAG 9 maart 2025

'Zachte Krachten'



Voorganger: Helene Westerik – Piano: Wim Boer – fluit: Janet Deen

Pianospel – Mededelingen - Paaskaars

Welkom & Zingen: Lied van de lente (hw) - melodie: O Heer, die onze vader zijt

Dit is de tijd van prille pracht de lente die ons wacht
al wat er groeide onder tijd is nu voor ons tot bloei bereid;
ontvang, verstil en rust.

De witte klokjes zeggen ons, ook door de koude grond
is altijd uitzicht naar het licht, vertrouw nu maar, het duister
zwich; ontvang, verstil en rust.

De bloesemtakken bieden zicht op hemel, zon en maan,
zij schrijven een geheime taal en weten dat wat was en komt;
ontvang, verstil en rust.

Stilte

Licht & Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen 2x

Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
Voor-tij-dig licht waar-in wij staan,
warm, een voor een en zo ge - bor - gen,
licht o - ver - dek mij, voor mij aan.
Licht kind in mij, kijk uit mijn o - gen,
of er - gens al de we-reld daagt,
waar men-sen waar-dig le - ven mo - gen,
en elk zijn naam in vre - de draagt.

Bij alles wat is – Pianospel & Zachte krachten

Thema & luisteren

Lezen & Pianospel

Zachte Krachten & luisteren

Bidden

Collecte

Afsluiting & Zingen: Laat ons zingen van de dromen – melodie: Eens als de bazuinen klinken

Laat ons zingen van de dromen, van een hart dat liefde kent, van de mens die uit wil stromen en zich naar de ander wendt, van Gods licht dat met ons mee trekt, en ons kracht en leven schenkt.

Laat ons danken voor de toekomst, die zich als een bloem ontvouwt, in een mens die zich wil geven, aan de ander toevertrouwt, die de woning van zijn leven als een huis van liefde bouwt.

Laat ons vieren dat wat goed is, dat wat mensen mensen maakt, dat wat leven, kracht en moed is en in tederheid ontwaakt: hoop, geloof en vooral liefde, op de weg die zich ontvouwt.

Zegen - Kaarsen doven

Van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:

- 
- 29 maart: 14.30 uur: opening Tentoonstelling cursisten Bert Robben uit Zweeloo 'Van proberen tot exposeren'
- 2 april: 10.00 uur: Koffieochtend Boshof
- 13 april: 10.00 uur: Dienst met Helene Westerik – Palmpasen
- 18 april: 19.30 uur: Maaltijdviering – Goede Vrijdag

Zal ik weggaan?

Zal ik verdrietig worden en weggaan?

***Zal ik het leven onbelangrijk
vinden, mijn schouders ophalen
en weggaan?***

***Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand
anders geven) en denken: zo is het genoeg,
en weggaan?***

***Zal ik een deur zoeken,
en als er geen deur is: zal ik een deur maken, hem
voorzichtig opendoen
en weggaan***

Of zal ik blijven?

En met kleine zachtmoedige passen verder gaan?

Naar een gedicht van Toon Tellegen

Kijk ook eens op:

WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL

Facebook: @KerkOdoorn