



Vrijzinnige Kerk Odoorn

Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

Zondag 9 juni 2024

RANDOM ONS – 'KIJK NIET TE VER'

Voorganger: Helene Westerik - Organist: Marjan Doornbos



René Magritte – le faux miroir

ORGELSPEL - WELKOM - MEDEDELINGEN - KAARS

OPENINGSLIED: Dit is een morgen – NLB 216

1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin - gen - de vo - gels ge - ven hem door. —
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei - de ont - sprin - gen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde
waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

LICHT - INLEIDING OP DE STILTE & ZINGEN: Wij keren
ons naar binnen – lied 164 Zingenderwijs (melodie Gezang 107)



Wij ke - ren ons naar bin - nen,
naar het in - tie - me licht.
Daar moet de reis be - gin - nen
op 't goe - de land ge - richt.
Een tocht van lan - ge duur,
van moed, vol - har - ding ge - ven,
een tin - te - ling van le - ven:
De warm - te van het vuur.

Daar geven wij uit handen al wat ons hier verwacht.
Wij zoeken de verbanden, de wijsheid van het hart.
Niet als een trots bezit, niet om ons zelf te strelen,
maar om de pijn te helen, die in het leven zit.

STILTE

THEMA & LUISTEREN

LEZEN & ZINGEN: De oude woorden klonken weer - melodie:
O, Heer die onze vader zijt

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Een woord gehoord in onze taal, de weg te gaan in het verhaal,
dat ons steeds weer verbindt.

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Door eeuwen heen, van mensen ver, gehoord in't ruisen van de
wind, die ons steeds weer verbindt.

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Met hart en ziel op weg te zijn, en delend wat het leven brengt,
omdat ons dat verbindt.

KIJK NIET TE VER & ORGELSPEL

NOG EEN VERHAAL & LUISTEREN

BIDDEN & COLLECTE

DIACONIE: St. Helpende Hand Emmen/Odoorn



Wijkkas Odoorn:



AFSLUITING & NIET TE VER KIJKEN

ZINGEN: Ga maar gerust - Ga maar gerust – Sytze de Vries
– uit: Het liefste lied van overzee 2, nr. 15

1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, ben ik de hand, die al je tranen wist.

ZEGEN - KAARSEN DOVEN - ORGELSPEL

15 juni: 14.00 uur: opening tentoonstelling Jawik
10 juli: Koffieochtend/Boshof: 10.00 uur
14 juli: Dienst Helene Westerik: 10.00 uur