



Vrijzinnige Kerk Odoorn

Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

Zondag 12 mei 2024

'Het Onverwoestbare'



Woorden: Helene Westerik

Orgel: Wim Boer – Fluit: Janet Deen – Techniek: Nienke Jelsma

ORGELSPEL - WELKOM – MEDEDELINGEN

AANSTEKEN KAARS

OPENINGSLIED: Dit is een morgen – Lied 216 NLB

1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door. —
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

STILTE & LICHT

ZINGEN: Dit is de dag van het licht – lied 20 uit de bundel 'Aan jou dit lied'/hw - melodie: Lof zij de Heer

Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven, de zon van vrede en vrijheid weer zichtbaar ontstoken. Om op te staan en onze wegen te gaan, is deze dag ons gegeven.

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede, om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, om op te staan en onze wegen te gaan, is deze dag ons gegeven.

THEMA

LUISTEREN: Om de lente in je ogen – Rikkert Zuiderveld

Waarom ik van je hou. Waarom ik van je hou. Om het meisje dat ik zag op die grijze najaarsdag. Om de dromen die jij na-joeg. Om je zwijgend onvermogen. Om de scherven in je hart. Om de lente in je ogen.

Waarom ik van je hou. Waarom ik van je hou. Om de koffie 's morgens vroeg. Om de pijn die jij verdroeg. Om je schaterende lach. Jouw hosanna in de hoge. Om de zomer die voorbijgaat. Om de lente in je ogen.

Waarom ik van je hou. Waarom ik van je hou. Om de vrouw die jij nu bent. De geheimen die je kent. Om de rimpels in je handen. Om de tranen die ze drogen. Om de winter die nog komt. Om de lente in je ogen.

LEZEN & ZINGEN: een lied op de melodie van gezang 463 oud (o, heer die onze vader zijt) – tekst hw

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn. Een woord gehoord in onze taal, de weg te gaan in het verhaal, dat ons steeds weer verbindt.

Waar moed en durf een woning zoekt bij mensen in hun strijd. Verwelkom dat wat tot ons roept om leven in rechtvaardigheid, omdat ons dat verbindt.

Ontmantel nu je eigen hart van argwaan, achterdocht. Ontmasker eigendunk en angst, omarm wat vreemd is als jezelf, omdat ons dat verbindt.

UIT HET DAGBOEK van ETTY HILLESUM – juli 1942:

"Ik wil zo graag blijven leven om de nieuwe tijd te helpen voorbereiden en om dat onverwoestbare in mij behouden over te dragen naar de nieuwe tijd, die zeker zal komen, ze groeit immers al in mij, iedere dag, ik voel het toch? Ik voel me als de bewaarplaats van een stuk kostbaar leven, met alle verantwoordelijkheid daarvoor."

FLUITSPEL – Largo – Sonate nr. 2 - Francesco Maria Veracini

HET ONVERWOESTBARE & MEDITATIEF ORGELSPEL

GEBEDEN - COLLECTE

AFSLUITING & ZINGEN: Om te leven met zovelen – Aan jou dit lied 90 (melodie: wat de toekomst brengen moge)

Om te leven met zovelen, mens voor mens en land voor land, is het licht aan ons gegeven, en de geest weeft het verband. Leer ons uit onszelf te treden, haal ons uit de eenmanstent, om te gaan met vaste schreden, naar wie nog geen leven kent.

Gij die weigert aan te nemen, dat uw liefde zal vergaan,
gij die leeft van hoop op mensen dat zij ooit elkaar verstaan;
dat wij niet onszelf begraven, niet vergaan in eigen baat,
maar steeds opstaan om te leven, tot vernieuwing weer in staat.

ZEGEN

KAARSEN DOVEN

ORGELSPEL

Van harte welkom bij onze volgende activiteiten:

5 juni:	Koffieochtend/Boshof:	10.00 uur
9 juni:	Dienst Helene Westerik:	10.00 uur
21 juni:	Zomerzonnnewende bij de Ode aan de Zon: in de avond – info volgt	

Collecte Diaconie:



Collecte Kerk van Odoorn:



Diaconie collecte is voor: Vluchtelingen Werk Zuidoost Drenthe

WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn