



Vrijzinnige Kerk Odoorn

Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

zondag 9 juli 2023

Wonen in warmte – liefde

Afbeelding: Tulpenveld - Varya

Woorden: Helene Westerik

Orgel: Wim Boer

Fluit: Janet Deen

Dans: Varya, Arseniy i.s.m. oma

Olga en moeder Dasha



Orgelspel - Mededelingen - Aansteken kaars

Welkom & Zingen: Gegroet het
lieve leven – A19 NPB

Ge - groet het lie - ve le - ven,
al wat ge - bo - ren is
en wie het heeft ge - ge - ven
een men - se - lijk ge - zicht.

Gegroet de lieve aarde die onze voeten draagt.
Onschatbaar is haar waarde, zij voedt ons ongevraagd.

Gegroet het bruisend water, steeds onderweg naar zee.
Het zingt voor nu en later: "wie stroomt er met mij mee".

Gegroet de zonnestralen, onmisbaar licht en vuur.
Die ons uit ontij halen, uit nachten, koud en guur.

Gegroet het lieve leven uit water, grond en licht.
En wie eraan wil geven: een menselijk gezicht.

Licht & Stilte & Zingen: Jij, diep in ons verscholen – tekst: Jan van Opbergen/wijzingen hw - melodie: Er is een roos ontloken

Jij diep in ons verscholen, Jij, ziel van al wat leeft, die ons verbindt met morgen en met wat is geweest. Jij maakt ons heel en één, om zo te zijn geborgen, oh, Licht door alles heen.

Thema & Dans & woorden & Zingen: vrij naar: Lord of the dance – lied 839 NLB



1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golven de velden en de deinen de zee
en alles wat ademt dat danste mee.

refrein



Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou er -bij
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik danste die morgen toen de schepping begon
ik danste de dans van de sterren, maan en zon
ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood
ik danste het lied van vrede en recht. *Refrain.*

Luisteren: Ring them bells – Sarah Jarosz (tekst Bob Dylan)

Bidden & Orgelspel

Collecte - Afsluiting - Zingen: Ongestraft mag liefde bloeien –
Lied 536 ZZZ



1. On - ge - straft mag lief - de bloei - en,
vrij - uit zoe - ken naar de zon.
Lief - des loop ver - draagt geen boei - en:
laat haar stro - men als een bron!

Laat de lief - de maar ge - beu - ren
als een won - der van het licht,
als een re - gen - boog vol kleu - ren
door de he - mel zelf ge - sticht.

Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof. Wie
voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind. Liefde is
het hemels wapen dat de angsten overwint.

Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. Liefdes
loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

Zegen & Kaarsen doven

Van harte welkom bij onze volgende activiteiten:

2 augustus – 10.00 uur:

Koffieochtend in de Boshof

13 augustus – 10.00 uur:

Dienst Helene Westerik/Wim Boer