



Vrijzinnige Kerk Odoorn

Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn

zondag 14 augustus 2022

'De letter W....'

WANWU



Woorden: Helene Westerik, orgel: Wim Boer, fluit: Janet Deen

Orgelspel - Mededelingen - Aansteken kaars

Welkom & Zingen: Dit is een morgen – lied 216 NLB

1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door.—
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Licht & Zingen: Ga mee met ons – lied 31 uit Aan Jou dit lied/hw melodie: Abide with me

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en plaats waarheen de weg ons duidt,
leef op in ons als troost en moed en kracht,
juist in het nu soms anders dan gedacht.

Ga mee met ons, als warmte om ons heen
teken van leven, juist voor iedereen.
Licht op in ons, wees vuur en vlam en zin
voor elke toekomstmens een nieuw begin.

Stilte

Inleiding op het thema & Luisteren: Vikivaki – Valgeir Gudjónsson

Uit het zuiden, over de uitgestrekte zee, brengt de wind de zomerwarmte. Ga naar buiten, tussen het groen, kijk uit over de blauwe zee, bedenk dat de momenten van geluk op deze aarde kort zijn, bewaar mooie herinneringen, mijmer, zonnige dagen moet je niet vergeten.

Lezen & Zingen: De oude woorden klonken weer - melodie: O, Heer die onze vader zijt

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Een woord gehoord in onze taal, de weg te gaan in het verhaal,
dat ons steeds weer verbindt.

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Door eeuwen heen, van mensen ver, gehoord in't ruisen van de wind,
die ons steeds weer verbindt.

De oude woorden klonken weer, hier in ons samenzijn.
Met hart en ziel op weg te zijn, en delend wat het leven brengt,
omdat ons dat verbindt.

Gedicht - William Wordsworth

*Ons oog ziet elk uur van de dag,
In onze oren is't nooit stil
Ons lijf voelt, waar 't ook wezen mag,
Soms tegen onze wil.
Dan zijn er krachten, naar 'k vermoed
Die onze geest vanzelf iets geven,
Zodat die geest ook wordt gevoed
In stil en wijs beleven.*

Luisteren: Egbert Meijers - Ieuwig paradijs #2

Een laote liester in een perenboom zingt 'n vergeten lied, de zon kleurt 't westen rood d'aovend is gloeiend hiet. Op de A28 over 't asfalt doods en gries schof een file traog verdan deur 't verlorene paradijs. Neonlocht vaalt op de straot in 'k weenie hoeveel megawatt blef gevangen in vaole wolken van de staank boven de stad, sterren twinkelt nargens meer zölfz de maon is van de wies 't wordt hier nooit meer duuster in 't verlorene paradijs.

Ach 't zul wat -moeder eerde- wat koop je veur die softe proot, ik verkoop mien ziel veur 'n euro in 't belang van mien zulvervloot en wat gef 't wat de toekomst brengt ik bin bereid tot de hoogste pries. Zet de toekomst zölfz in de oetverkoop van 't verlorene paradijs. Dus dump je hart maor in de barm, smiet je ziel maor in de sloot, graof je geweten in de grond des te eerder komp de dood en luster niet naor die liester en naor zien allerlèeste wies, een requiem in mineur veur 't verlorene paradijs.

Maor der komp weer een mörgen en op 't schoelplein klingt gejoel, over straot rent 'n wichtie hardop zingend hen de schoel een neie generaoatie gruit op rap en wies laow met heur zingen van de liester en zien lied van 't ieuwig paradijs.

De letter W... & Luisteren: Wim en Janet

*Deze wereld heeft oren, en rotsen hebben ogen. De natuur houdt ervan zich te verstoppen. De wereld is een bos vol vurige ogen. De natuur houdt ervan zich te verstoppen. Ik reisde veel, en werd gade geslagen, maar ik was onwetend. Wij zijn niet alleen – goed nieuws voor mijn hart. Wij zien hén niet – goed nieuws voor mijn hart. **We are not alone – Nick Cave – film The Velvet Queen***

Bidden & Zingen: Jij diep in ons verscholen – wijzigingen hw - melodie: Es ist ein Ros entsprungen – lied 64 uit: Aan jou dit lied

Jij diep in ons verscholen, jij, ziel van al wat leeft,
die ons verbindt met morgen en met wat is geweest.
Jij maakt ons heel en één, zo krachtig en verwevend
door alle tijden heen.

Collecte

Zingen: Aan u behoort o Heer der heren – lied 978 NLB



The image shows a musical score for a hymn. It consists of six staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a time signature of 4/4. The lyrics are written below the notes. The text is: "i Aan U be-hoort, o Heer der he - ren, de aar - de met haar wel en wee, de stei - le ber - gen, koe - le me - ren, het vas - te land, de on - zeek - re zee. Van U ge - tui - gen dag en nacht. Gij hebt ze heer - lijk voort - gebracht."

De bloemen tooien alle velden, in schittering met kleur bekleed.
De zorgeloze vogels melden, dat 't wonder ons echt niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

Dit alles in mijn hart gesloten, zo kan ik door de wereld gaan, de
vrede in mijzelf besloten, op deze plek in mijn bestaan. Dan is
het aardse leven goed, daar waar't vertrouwen mij begroet.

Zegen & Kaarsen doven