

Vrijzinnige Kerk van Odoorn

8 mei 2022

Voorganger: ds Menso Rappoldt

Orgel: Wim Boer

Orgelspel

Welkom en Inleiding

Lied 657: 1,2,4

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebed

Lied Zingenderwijs 173 (melodie LvdK, Gez 463)

1 Wij zoeken stil uw aangezicht,
uw stem verwachten wij.
Ons hart is op uw woord gericht,
waarmee uw Geest ons pad verlicht
en onze nacht verdrijft.

2 Ons bidden is een zoekend kind
dat naar de toekomst vraagt.
Uw Geest waait krachtig als de wind,
waardoor uw woord ons leven vindt
en ons naar morgen draagt.

3 Raak met die goede Geest ons aan
en neem ons bij de hand.
Laat onze ogen opengaan
voor woorden die geschreven staan:
Uw voetspoor in het zand.

Lezen: Genesis 29: 13-30

Lied: 838:1,3,4

1 O grote God, die's liefde bis,
o Vaoder van oes leven,
maak vol oes hart, dat wij aaltied
wilt an dien liefde-oes geven.
Laot oes op èerde wezen 't zolt,
't locht van de wèrld, klaor as gold.
Laot oes dien woord be-waren,
dien waarheid openbaren.

3 Lèer oes het goddelijk bestel
dat liefde is, beamen,
zodat wij niet deur oes verscheel
dien trouw zuldèn beschamen.
Leg oes de woorden in de mond,
die wèer herstelt dien trouwverbond.
Spreek zölf deur oeze daoden
van vrede en genaode.

4 Wij daankt Dij, Heer, in liefde groot,
dat Christus oes wol börgen.
Wij vunden in zien stervensnood
dien diepste woord verbörgen.
Nog klinkt dat woord, het sprek met macht
en het wordt overal volbracht
waor liefd' an ien wordt geven;
dien liefde döt oes leven.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 767: 1,2,5,6

1 De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

5 Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6 Gij hebt de groeve togedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Voorbeden

Collectes

1^e: Vluchtelingenwerk N. O. Ned. regio Z/O Drenthe

2^e: Voor de kerkelijke activiteiten in Odoorn

Slotlied 769: 1,3,5

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,-
Heer, dan is uw pleit beslecht.

3 Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

5 Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Zegen

Orgelspel

----- MEDEDELINGEN -----

De bloemen gaan naar Jantje Hoving in Odoorn.

2e Pinksterdag (6 juni) zal er een Pinksterbijeenkomst zijn met Helene Westerik en met kunstenaars uit Odoorn. Nadere info volgt.
